

## Βιβλιοκριτικές:

«Μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκριτική προσέγγιση του Ισλάμ ως θρησκεία από δύο επιστήμονες με διαφορετική ματιά: ο ένας διεθνούς φήμης Καινοδιαθηκολόγος με σπουδές στη Γερμανία, ο άλλος διδάκτωρ αραβικής χριστιανικής θεολογίας, γέννημα θρέμμα του αραβικού κόσμου.»

Ελένη Κονδύλη,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αραβικών Σπουδών,  
Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

«Χαιρετίζω με διάπυρη χαρά το πρωτότυπο βιβλίο των συγγραφέων Δ. Αθανασίου και Σ. Δεσπότη, το οποίο με αυστηρό μεθοδολογικό τρόπο επιχειρεί να εξιχνιάσει τις σχέσεις των δύο μονοθεϊστικών και οικουμενικών θρησκειών. Οι συγγραφείς διαθέτουν συμπληρωματικό υπόβαθρο και, εκτός από βαθιά γνώση των πηγών, επιπρόσθετα πολύχρονη ενασχόληση με το αντικείμενο. Το κριτικό τους πνεύμα και η ερευνητική τους αίσθηση τούς επιτρέπουν να ρίξουν πρωτότυπο φως στη σχέση του χριστιανισμού με το Ισλάμ υπό το πρίσμα της συγκριτικής τους θεώρησης. Η πρακτική αξία μιας τέτοιας θεώρησης, η οποία επιδιώκει να αναδείξει την ουσιαστική συνάφεια των δύο θρησκευτικών παραδόσεων, αλλά και την εξίσου ουσιαστική ταυτότητα της καθεμιάς, διαφαίνεται, αναντίρρητα, σε όλο το εύρος του πονήματος.»

Θωμάς Μαυρομούστακος,  
Καθηγητής Χημείας και Δρ. Θεολογίας,  
ΕΚΠΑ

«Η ανά χείρας μελέτη του Καθηγητού Σ. Δεσπότη και του Δρ. Δ. Αθανασίου αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντικότερη συμβολή στο ζήτημα της θρησκευολογικής - θεολογικής διερεύνησης των ισλαμοχριστιανικών σχέσεων, αλλά και στην προοπτική του επιστημολογικού εμπλουτισμού του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.»

Νικόλαος Δεναξάς,  
Επικ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Θρησκείας,  
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκευολογίας,  
ΕΚΠΑ